

Daar komt er oorlog en met spijt  
We zijn hier allen bij elkaar  
Ter ere van dit prachtige paar  
Ik hoop dat U mij toe wilt staan  
even naar vroeger terug te gaan.

Op het Nassauplein in Amsterdam  
was het waar DIRK JANS tegenkwam  
Elegant liep ze aan hem voorbij  
en DIRK dacht: DIE IS VOOR MIJ.!!!  
Wat gingen ze veel van elkaar houden  
Dat draaide dus prompt uit op trouwen

De tijden werden daar slechter  
De Bickersgracht hun eerste woning  
JANS KONINGIN en DIRK de KONING  
Verhuizen was zijn dagelijks werk  
Want DIRK was jong en beresterk.

Toch was hun geluk niet echt compleet  
Want hoe DIRK z'n best ook deed  
Het lukte niet, ze bleven dromen  
Dat er een baby'tje zou komen.

Maar ook de oorlog ging voorbij  
En iedereen was vreselijk blij  
Maar naast de vreugde bleef het hinderen  
Nog steeds hadden JANS en DIRK geen kinderen.

Dan komt er oorlog en met spijt  
raakt DIRK z'n verhuisbedrijfje kwijt  
Er was toen niet veel te beleven  
Toch wilde hij haar een uitje geven  
Dan maar een bioscoopje pikken  
Heremetijd, wat was dat schrikken  
DIRK moest in dienst naar was gebleken  
Ze hebben de film eerst uit gekeken  
Ze kunnen wachten, had DIRK bepaald  
Uiteindelijk heb ik hier betaald  
De bioscoop uit, HAND in HAND  
DIRK vocht voor vrouw en vaderland.

De tijden werden almaar slechter  
De liefde daarintegen hechter  
JANS moest toch ook haar potje koken  
Maar had geen kolen om te stoken  
Verslagen zat ze bij het fornuis  
en opgewekt kwam DIRK thuis  
Met kolen, nou hoe vind je dat  
Die heb ik mooi voor jou gejat  
Bij het gasfabriek, wel met gevaar  
Zo kwam het toch weer voor elkaar  
Hoe je het ook deed, zal niemand weten  
Maar er was altijd te eten.

Maar ook de oorlog ging voorbij  
En iedereen was vreselijk blij  
Maar naast de vreugde bleef het hinderen  
Nog steeds hadden JANS en DIRK geen kinderen.

Wat ze toen presteerden hou je niet voor waar  
TWEË KOTERS, zomaar in één jaar !.  
Er was lang gewacht en stil gezwogen  
Uiteindelijk hun zin gekregen  
Wat waren ze met die kleintjes blij  
Maar wisten mooi nog niets van mij  
Na zeven jaar werd ik onverwacht  
Ter elfde ure langsgebracht

Wat hadden we een fijn gezin  
De vriendjes liepen uit en in  
en alles kon bij ons in huis  
Een fijne sfeer, een heerlijk thuis  
Want het was er warm en zo veilig  
en Sinterklaasfeest was ons heilig  
In de vakanties samen op pad  
We hebben een fijne jeugd gehad.

Daarom zijn we hier van groot tot klein  
We zullen U er altijd DANKBAAR voor zijn.